

Psalm 133

Melodie: Johannes Neven

Een lied Hammaäloth, van David

Zie, hoe goed en hoe lief - lijk is het
dat broe - ders ook te - za - men wo - nen.
Het is ge - lijk de kos - te - lij - ke
o - lie op het hoofd, ne - der - da - len -
de op den baard, den baard - van A -
ä - ron, die ne - der daalt tot op den
zoom zij - ner kle - - de - ren.
Het is ge - lijk de dauw van Her - mon
en die ne - der - daalt op de ber - gen
van Si - - on, want de HEE - RE
ge - biedt al - daar den ze - gen, en het
le - ven tot in der eeuw - ig - heid.